

Heel fijn dat je je kandidaat stelt voor het voorzitterschap! Ik stam uit een ultra-liberale familie sinds vele generaties.

Wat mij bijzonder boos maakt is de koers die onze geliefde partij de laatste jaren vaart. Ik hoor het ook heel vaak herhalen door de "echte" liberalen op straat, café en elders.

Een liberaal is een vrij persoon die de rechter zijnde van de maatschappij bewandelt, met respect voor alles en iedereen. Meer en meer is onze groep opgeschoven naar het overbevolkte middenveld en zelfs verder maar dan naar links. Liberalen hebben daar weinig te zoeken en kunnen zich in dat milieu ook niet profileren.

Onze huidige Voorzitter heeft op de avond van de laatste verkiezingen een kapitale fout gemaakt door meteen een gans groep van ons (overgelopen) kiespubliek te schofferen. Betekent dat nu dat we moeten dwepen met extreem rechts? Absoluut niet, maar door dergelijk gedrag negeren we de tendensen die zich overal in de ons omliggende landen afspelen. Hierdoor verliezen we enorm aan geloofwaardigheid en gooien we ons liberaal gedachtengoed weg!

Een liberaal moet ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht kleur, ras, geloofsovertuiging, ... die effectief zijn/haar steentje tot onze maatschappij bijdraagt er de vruchten van plukt. Personen die er de kantjes van aflopen, moeten zwaarder aangepakt worden. Mochten wij die boodschap niet alleen luid verkondigen, maar er ook naar handelen, dan zouden we opnieuw de mensen kunnen warm maken om blauw te stemmen.

Al dat wollig gewauwel van de laatste jaren is nefast geweest en zorgt er enkel voor dat het ultra-rechtse gedachtengoed terug floreert. Kortom: eigen schuld, dikke bult!

Akkoord? (vraag Open Vld lid uit Ninove)

Antwoord van Stefaan:

Jammer dat de debatten afgeschaft zijn want in verschillende debatten heb ik al meegedeeld dat voor mij ALLE partijen en volksvertegenwoordigers per definitie democratisch zijn. Dat er voor mij zelfs geen EXTREME partijen bestaan en wij met iedereen moet praten. Ik zeg dit openlijk.

Ik heb ook duidelijk tegen onze Voorzitter gezegd dat het fout was om de winnaar van de verkiezingen, Tom Van Grieken onmiddellijk uit te sluiten om er zelfs mee te praten. Precies omdat wij nog altijd het volstrekt achterhaalde "cordon sanitair" handhaven (Van Grieken is een nieuwe generatie) blijven de PS en linkse partijen in het algemeen ons gijzelen en betalen de ondernemers en de werkende middenklasse de verkiezingsbeloftes van rood en groen.

We moeten eens te meer onze blauwe lijnen trekken en terug naar de kernwaarden van het liberalisme. We moeten standvastig zijn in onze liberale waarden en niet plooiën voor de postjes. Ons "mossel noch vis" profiel is de reden voor onze terugval richting 10%. We moeten met ons duidelijk liberaal profiel terug relevant worden en verkiezingen winnen.

Zie trouwens ook mijn artikel over de regeringsvorming (zie standpunten op mijn website).

Stefaan zou de transferts afbouwen en in eerste instantie kijken met wie een voldoende liberaal en economisch programma om de actieve welvaartsstaat te handhaven kan uitgevoerd worden. Extreme standpunten maken geen kans. Maar hindernissen op voorhand opwerpen doet met niet, alleen al uit respect voor de kiezer.